



Sandy

In liefdevolle herinnering aan

# Sandy van Hees

Geboren in Breda op 18 mei 1974  
Overleden in Tilburg op 16 januari 2021

partner van

Patrick Coolen

We kunnen het nog niet bevatten... Onze lieve Sandy is er niet meer.

Lieve vriendin, lieve dochter, beschermende oudere zus en lieve schoonzus. De meest geweldige tante die je maar kon hebben, niks was te gek.

Sandy, een pure, warme, oprechte, zorgzame, hartelijke en geïnteresseerde vrouw. Een echt gevoelsmens, vol met humor. Haar gezicht was een open boek. Als ze lachte dan lachte haar hele gezicht.

Sandy was een verbinder. Altijd een luisterend oor, altijd klaar staan voor anderen en anderen willen helpen.

Ze bleef zich altijd ontwikkelen en was ondernemend en inspirerend. Ze werkte hard, soms té hard. Ze had de kracht om de donkerte uit de periode van haar burn-out om te buigen naar iets heel positiefs: ze werd ondernemerscoach.

Sandy was een levensgenieter. Zocht de gezelligheid op. Lekker uit eten met familie en vrienden. Weekendjes weg, concerten, festivals, reizen. Wat was ze gelukkig wanneer ze op vakantie op het strand kon liggen met een goed boek. En natuurlijk lekker eten, want "Hé, ik ben Indo, ik heb altijd honger!".

Lieve, vrolijke, levendige, hartelijke Sandy... Ineens is ze er niet meer. We missen haar enorm...

*Hartelijk dank voor alle steun, in welke vorm dan ook, na het overlijden van Sandy. Dat doet ons goed en is erg waardevol voor ons.*

*Patrick  
Rien en Yuni  
Jopie  
Patricia, Wladimir, Sheylina, Tyon*